

Article dans le journal « **Het Laatste Nieuws** » (20-21 février 2010) : « Les plus beaux Riads et Kasbahs dans la Ville impériale marocaine. Logement exclusif à Marrakech »

# reizen

reizen@hln.be

weekend 20 en 21 februari 2010

De mooiste riads en kasbahs in de Marokkaanse koningsstad

Marrakech is de populairste bestemming van Marokko en het hele jaar door perfect als citytrip. In de Rode Stad logeer je het best in een 'riad' of 'kasbah': hier zit je op de eerste rij om het echte Marrakech te leren kennen en geniet je toch van alle comfort van een luxehotel. Onze aanraders voor een verblijf van duizend-en-één-nacht.

MARCUYTTENHOVE

## Uniek logeren in Marrakech



### Dar Sbihi

#### Met een Vlaamse als gastvrouw

'Riad' is Arabisch voor 'tuin' of 'hof' en je vindt ze vaak verstopt in het stoffige stadshart van Marrakech, de medina. Vervallen hofhuizen worden in ijtempo omgetoverd tot sfeervolle accommodaties. Eén van de meest karakteristieke is Dar Sbihi, eigendom van de Vlaamse Sybille Audoor en haar Marokkaanse echtgenoot Saâd. Twee jaar werkten zij aan de restauratie van het pand. Dar Sbihi is er al sinds 2002 en blijft trouw aan de Marokkaanse tradities. De tien kamers zijn gebouwd rond de grote patio met fontein en vier mini-tuintjes.

Het stadshoteltje is sfeervol gedecoreerd met kussens, kaarsen, sofa's, tapijten, voiles en mozaïeken. Geen enkele kamer of suite is dezelfde, maar allemaal ademen ze de sfeer uit van het echte Marrakech. «Ik koop alles in de soek hier vlakbij», vertelt Sybille. «Meubilair, textiel en de vele accessoires zijn ambachtelijk vervaardigd. Maar er is ook alle comfort, zoals tv, minibar, airco en wifi.» Gasten kunnen bekomen van de drukte van de soek in het overdekte zwembad of het badhuis. En er zijn massages mogelijk.

Vanop het zonovergoten dakterras heb je een uitzicht over het heiligdom van Sidi Bel-Abbès es-Sebti, de medina en de besneeuwde toppen van het Atlasgebergte, maar ook op de riad van de steenrijke modiefamilie Hermès.

Naast het rijke ontbijt wordt hier 's avonds ook uitstekend gekookt, zelfs à la carte. «En vrijdag is couscousdag», lacht Sybille. «Weinig gasten willen dit missen.»

Drie nachten met ontbijt en de vluchten in Dar Sbihi kosten vanaf 529 euro per persoon bij Neckermann ([www.neckermann.be](http://www.neckermann.be) of brochure Vliegvakanties winter/zomer 2010).

Meer info: [www.riaddarsbihi.com](http://www.riaddarsbihi.com)



### De tips van Sybille

Sybille Audoor, de eigenares van de riad Dar Sbihi, woont al twintig jaar in Marrakech en kent de stad als haar broekzak. Dit zijn haar tips.

• **La Smaoui**: beste restaurant van de stad met weelderig versierde salons, waterpartijen, obers in djellaba en fez, live muziek, dakteras. Niet goedkoop (vaste menu's all-in ± 75 euro), maar een belevens. Waar: Sidi Ahmed Soussi nabij Bab Doukala.

• **Café Arabe**: op één van de mooiste locaties in de medina met een fantastisch dakterras. Voor een thee of een cocktail voor een uitgebreid menu. Waar: rue Mouassine. [www.cafearabe.com](http://www.cafearabe.com)

• **Al Baraka**: restaurant op het Djemaa el-Fna Plein, gekend voor zijn puur traditioneel Marokkaanse keuken. [www.albaraka.to](http://www.albaraka.to)

• **Juan El Harti**: om te bekomen van de stadsdrukke is dit één van de mooiste botanische tuinen van Marrakech, maar veel minder bekend dan de Jardin de Majorelle, die destijds gekocht werd door Yves Saint Laurent. [www.jardinmajorelle.com](http://www.jardinmajorelle.com)

• **Avenue Mohammed VI**: kijk hoe de stad zich vernieuwt en ga flaneren op de Champs Elysées van Marrakech.



Foto's CVBD