

reizen

WEEKEND

weekend 31 mei en 1 juni 2008

PALEIZEN WORDEN CHARMEHOTELS IN MARRAKESH

Alternatief voor een onpersoonlijk hotel: ga eens logeren in een Marokkaanse riad, dé manier om je helemaal onder te dompelen in een sfeer van de sprookjes van Duizend-en-een-nacht. In Marrakesh worden steeds meer eeuwenoude minipaleizen omgetoverd tot charmehotels waar een hemelse rust heerst die in fel contrast staat met de drukte van de binnenstad. Onze selectie van de meest magische riads van Marrakesh.

MARCUYTTENHOVE

De mooiste riads

DAR SBIHI Riad als Belgische b&b

Een riad die gerund wordt als een bed & breakfast bij de bewoners thuis. In *Dar Sbihi* logeer je bij de Aalsterse Sybille Audoor en haar Marokkaanse echtgenoot. Sybille en Saâd kochten een eigen riad ten noorden van de medina van Marrakesh en richtten hem in volgens de tradities van de huizen van de vader en grootvader van Saâd. Riad is Arabisch voor 'tuin' en daarvan kan je volop genieten op de grote symmetrische patio met fontein. In de tien kamers wordt de lokale stijl helemaal gerespecteerd: deuren en meubelen uit houtsnijwerk in ceder, badkamers in de typische tadelaktpleister, mozaïek op de muren. Uiteraard mag ook de hamam niet ontbreken. Er zijn een klein overdekt zwembad en een dakterras. Dar Sbihi is niet de meest luxe riad, maar hij ademt wellicht de meest persoonlijke en warme sfeer uit van allemaal.

Een nacht met ontbijt voor twee personen vanaf 120 euro.
www.riadarsbihi.com of tel. 00212/24 38 59 58



Article dans le journal « Het Laatste Nieuws » (31 mai-1 juin 2008) :
« Des Palais deviennent des Hôtels de Charme à Marrakech. Les plus beaux Riads »